

Maart 2014

## NIEUWS – BRIEF

Voor onze familie en vrienden  
van *Elbert en Corri Schouten*

En Hij die op de troon zit, zei:  
“Zie Ik maak alle dingen nieuw!”  
Openbaringen 21 vers 5.

Op weg naar het voorjaar gaan we aan het werk in huis met nieuw behang, nieuwe kleding die in de mode is, en wat al niet meer. Maar als God zegt; “Zie Ik maak alle dingen nieuw”, hoeveel te meer zal dat zijn in verhouding met wat wij als mensen kunnen bedenken. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, geen zonde of ziekte meer is, zelfs geen zon of maan meer nodig! Je kunt je daar geen voorstelling van maken, maar God is getrouw en rechtvaardig. Als Hij spreekt, gebeurt het en ..... wij zien er naar uit!



Zo zijn er bij ons ook nieuwe dingen die gebeuren. Wij zijn het nieuwe jaar samen in gegaan met het feit, dat wij op 2 januari 40 jaar getrouwd waren. Dit hebben wij gevierd op het eiland Bonaire in alle stilte inclusief de jaarwisseling. In dit nieuwe jaar zullen wij een bezoek brengen aan Nederland en een ontmoeting-dag houden met u als speciale gast. Tijdens de zomer vakantie zal het 10<sup>e</sup> vakantie-feest een feit zijn, waarbij wij hopen op speciale activiteiten en medewerking. Natuurlijk vergeten wij niet nog een overzicht te geven van het afgelopen Kerstfeest. Verder leest u ook over de bankrekening in Nederland en de vernieuwde regels.

Dus: **Veel .....** en ook **belangrijk nieuws!!**



Stichting Kinderwerk  
**“De Open Poort”**  
Curaçao

Adres gegevens:  
p/a Fam. E. Schouten  
Helfrichdorp kavel 3  
Soto Curaçao

Telefoon:  
Huis: 00599-9-864 3211  
Mobiel: 00599-9-563 3909

E-mail:  
[elbertschouten@gmail.com](mailto:elbertschouten@gmail.com)  
[deopenpoort@hotmail.com](mailto:deopenpoort@hotmail.com)

Contact adres Nederland:  
Fam. E.W. v. Voorthuijsen  
Nijhofflaan 69  
3906 EV Veenendaal  
tel. 0318 522534

E-mail:  
[ew.van.voorthuijsen@xmsnet.nl](mailto:ew.van.voorthuijsen@xmsnet.nl)

Bankrek. Nederland:  
IBAN:  
NL43INGB0000426822  
t.n.v. De Open Poort  
te Curaçao



Bankrekening in Curaçao  
Girobank 6102540

## 2 Januari 1974 - 40 jaar - 2 Januari 2014

Terug kijkend op onze **40 jaar** samen op weg zijn, is er heel wat gebeurd in die jaren. Gezien onze leeftijd nu, is er hopelijk niemand die ons er nog 40 jaar bij wenst, maar wel nog gezonde jaren samen met de Heer Jezus in ons midden. Het waren fijne dagen op Bonaire zonder iets te doen dan alleen lezen en genieten. Het “Oud en Nieuw” wilden we vieren op een berg, zodat je over de stad Kralendijk heen kijkt. Natuurlijk heel romantisch gedacht, maar voordat het 12 uur was, waren wij niet meer samen, maar met meer dan 100 mensen en hun meegebrachte vuurwerk. Niet stil en romantisch, maar wel mooi. Het was een aparte ervaring en we hebben het door vuurwerk oplichtende uitzicht kunnen filmen als blijvende herinnering.



Wat het werk onder de kinderen betreft, zijn we al langer dienstbaar in Gods Koninkrijk.

Corri mag de kinderen al **50 jaar** vertellen van Gods liefde en Elbert **45 jaar**. Wat geweldig, dat wij dit nog steeds samen kunnen en mogen doen en dat die liefde van God naar alle kinderen uit gegaan is vanaf de eerste dag, tot en met vandaag toe. Dat de jaren die wij nog mogen beleven, in het teken zullen staan om deze liefde door te geven, aan alle kinderen die wij bereiken en het hun leven ten goede zal veranderen.



### *Namens de kinderen geschreven.*

Ja, daar zitten we dan na ruim een halve dag in en aan het water. Daar krijg je toch nooit genoeg van al hebben we patat met frikandel of croquetten gegeten. Limonade erbij en verder nog snoepjes of koekjes. Zo'n feest wil je blijven vieren al wordt het tot heel laat en donker.

Maar al kijken wij een beetje droevig, toch zijn we heel blij van binnen, want tanta Corri en tio Elbert hebben ons een hele fijne dag gegeven. Zij hebben ook van jullie verteld, dat jullie voor ons sparen, zodat tanta en tio dat allemaal met ons kunnen doen. Wij vinden het ook heel fijn om te luisteren naar die mooie verhalen uit de Bijbel.

Zingen hebben wij zelfs hier op het strand gedaan en dat is altijd leuk, want je wordt er heel blij van. Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken namens alle kinderen.

Masha danki, i e bendishon di Dios ta ku bo.

*"Heel hartelijk dank en de zegen van God is met u"*

### *Het 10<sup>e</sup> Kerstfeest*

Afgelopen december vierden wij samen met de kinderen en een aantal ouders het kerstfeest. Het was wederom een feest, met dit keer veel inbreng vanuit de kinderen zelf. Zowel via drie dansen o.l.v. Mariesola wat goed ging, als ook de dans met zang van de jongere tieners. De oudere tieners hadden een base op het kerst verhaal uitgebeeld in en met rap. De muziek van internet afgehaald en aangevuld door 2 jongens met Xylofoon. Een prachtig geheel en heel goed uitgevoerd. Soms jammer, dat zoiets maar 1 keer gedaan kan worden. Je zou het zo graag aan nog veel meer mensen willen laten zien en horen. De dansgroep van Mariesola kreeg wel de gelegenheid om hun dansen 2x te vertonen, zowel die morgen in de evangelische gemeente – Iglesia Bida Nobo – als ook in de avond.



Speciaal voor de dansgroep kwam er een gift binnen, zodat zij in het nieuw konden optreden. Welke kleur was daarna de vraag vanuit de kinderen, want dat is heel belangrijk hier. Zoals jullie zien op de foto, is het PAARS geworden.

Wij hadden voor ons kerstfeest nog een PowerPoint gemaakt, met allemaal foto's van de afgelopen 10 jaar. Wat leuk om al die nu grote tieners, nog eens als kleintjes te zien uit onze begin periode.

Wij hadden geen cadeaus gekocht om uit te delen. Alle jaren hadden wij ons daar al druk over gemaakt, dus nu niet was onze gedachte! Soms? Nee meestal, denken wij heel anders dan onze Heer Jezus!



U raad het al, ieder kind kreeg toch een verrassing, en wel een uit een winkel met dure geschenken. Een lieve zuster in de Heer verraste ons – na overleg – dat er voor elk kind een geschenk zou komen. Zij wilde dit als een offer aan de Heer geven. Het was haar eerste AOW/pensioen uitkering.

Het bedrijf waar zij werkt, werkte daaraan mee door te helpen met inpakken en zo kreeg ieder kind een geschenk waarin een armband, ketting, nagellak enz.

voor de meisjes en de jongens kregen allemaal een fles heerlijke shampoo met de afbeelding van de race auto Cars er op.

Elk geschenk was verpakt als een snoepje in hele leuke kleuren en op elk geschenk stond de naam voor wie het was. Het was een fijne dag en ondanks de regen net voor het begin van de avond, is het droog gebleven zodat iedereen gewoon buiten kon zitten en genieten. Dank de Heer Jezus voor Zijn genade en goedheid. Geweldig!!



## *Belangrijk Nieuws*

We zullen maar met de deur in huis vallen over de belangrijke veranderingen in onze gegevens. Zoals velen van u al gemerkt hebben, zijn de bankrekeningen wat uitgebreider geworden en zo ook het onze. Bekijk de gegevens hieronder nog eens en noteer s.v.p. dit bankrekening nummer. Dank u wel.

Voor de giftgevers: Bankrekening **NL43INGB0000426822** t.a.v. De Open Poort Curaçao.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting vanwege onze ANBI registratie.

Om ons via internet te volgen, hebben wij nu een “Facebook” pagina onder de naam “Stichting De Open Poort”.



Met deze voor ons nog nieuwe communicatie middel, hopen wij u in de toekomst nog meer op de hoogte te kunnen houden. Daar zijn wij op dit moment druk mee in de leer. Wij vinden het leuk wanneer u ons wilt ‘Liken’, dan krijgen we wat meer bekendheid.

Lieve vrienden, weet dat uw gebed en gave voor ons een belangrijk onderdeel is om dit werk te kunnen voortzetten. Daarom zijn wij blij met elke ondersteuning, in welke vorm dit ook gedaan wordt.

Mogen wij dit jaar ook weer op jullie rekenen om de kinderen te kunnen leren uit het “Woord van God”? Wij en u zullen daar door gezegend worden.

## *Wij komen jullie groeten!*

Ja, de tickets voor de reis zijn geboekt en wij zullen een paar weekjes in Nederland zijn. Het is al weer bijna 3 jaar geleden dat u ons persoonlijk kon ontmoeten. Van onze kant uit, zouden wij het ook heel fijn vinden om u weer te zien. Om die reden hebben wij zaterdag 10 mei de middag afgesproken om bij elkaar te komen in Zeist. U bent heel hartelijk welkom in het gebouw “De Citadel” aan de Bergweg nr. 6 te Zeist. Hoeveel tijd we met elkaar kunnen praten, is natuurlijk niet te voorspellen, maar er staat een team klaar om u te ontvangen, verwennende met koffie, thee, limonade en iets lekkers. Wij willen jullie mee nemen naar Curaçao d.m.v. een presentatie. Dit ter compensatie om kosten te besparen om ons op te zoeken.

## *Noteer de datum alvast in uw agenda!!*

Ontmoeting middag: Zaterdag 10 Mei 2014

U bent welkom vanaf 3 uur

Gebouw: De Citadel

Plaats: Zeist op de Bergweg nr. 6

Info bij: Fam. E.W. van Voorthuijsen / tel. 0318-522534

◆ *Tot ziens op 10 mei* ◆

*Elbert en Corri Schouten.*

Ps: Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur ons dan een mailtje.  
Wij zullen u dan per direct uit ons adressenbestand halen.