

Oktober 2015

NIEUWS – BRIEF

Voor onze familie en vrienden

van Corri Schouten

**“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren,
gedachten van VREDE,Hoopvolle Toekomst.”
Jeremia 29 vers 11.**



Stichting Kinderwerk

“De Open Poort”
Curaçao

Adres gegevens:
p/a Corri Schouten
Helfrichdorp kavel 3
Soto Curaçao

Telefoon:
Huis: 00599-9-864 3211
Mobiel: 00599-9-563 3909

E-mail:
corrishouten@gmail.com
deopenpoort@hotmail.com

Contact adres Nederland:

Theo en Josien van de Ven
Kruiser 43
3904 ZP Veenendaal
tel. 0318 300034

E-mail:
josienbreken@kpnmail.nl

Bankrek. Nederland:

IBAN:
NL43INGB0000426822
t.n.v. De Open Poort
te Curaçao



Bankrekening in Curaçao
Girobank 6102540

Voor mij, ligt de laatste nieuws brief van februari met bovenstaande bijbel tekst.....

Ik had toen niet kunnen bedenken hoe deze bijbel tekst zo van toepassing, een maand later, op mijn situatie zou slaan. Gods gedachten waren voor mijn toekomst wel heel anders dan ik zelf gedacht zou hebben. Maar het waren wel gedachten van Vrede, voor een hoopvolle Toekomst, niet de toekomst samen met Elbert, maar wel met God, en ondanks de schok en verbijstering en het gemis van Elbert kan ik nu na bijna een half jaar zeggen dat ik de Vrede en de Kracht elke dag mag ervaren, en dat ik mijn oog mag richten op Hem, die mij een Hoopvolle toekomst zal geven.

De komst van mijn kinderen en kleinkinderen uit Nederland was heel hartverwarmend, dat we als gezin bij elkaar waren en troost mochten vinden bij dit grote verdriet, waar we geen van allen raad mee wisten. Ook ben ik enorm bemoedigd door jullie mee leven door middel van de velen mooie kaarten en troost woorden, telefoontjes e.d.. We waren met elkaar een grote familie die dit grote verlies moest verwerken. Dankbaar ben ik ook dat Elbert een bijzonder getuigenis heeft achter gelaten en waardoor wij allen getroost mochten worden.



Hoe verder

Persoonlijk wist ik al heel vlug dat ik met het kinderwerk waar Elbert en ik alweer elf jaar geleden mee begonnen waren voort mocht zetten, niet alleen, maar wel met christenen om mij heen die ook passie voor kinderen hebben en de kinderen en tieners een hoopvolle toekomst willen geven, in Jezus naam.

De eerste zondag na het overlijden van Elbert zijn we gelijk weer gestart met de Misa want de kinderen en ouders konden niet begrijpen dat Elbert zo plotseling er niet meer was. Een week daarvoor hadden de kinderen op mijn tablet nog met Tio Elbert gepraat en hij was zo blij en zag er zo goed uit.....hij zou woensdags thuis komen! Wat was het moeilijk om hen dat uit te leggen, maar het MOEST wel. Ik liet de kinderen tijdens de Misa de bewuste tablet zien, maar nu uit, een zwart scherm dus, het was doodstil en zo kon ik vertellen dat Tio Elbert niet meer bij ons was. Maar dat hij nu in het Vaderhuis was bij de Here Jezus, waar blijdschap en vreugde is. En dat wij met elkaar mogen zingen en luisteren naar de Bijbelverhalen en dat wij door mogen gaan. Ondanks de emoties en verdriet waren de kinderen toch opgelucht. De week daarop waren wij als leiding verbaasd over hoeveel tieners en kinderen er waren gekomen. Met elkaar mochten we verder gaan dat was ook echt te merken.



Regelen!!!!!!

Natuurlijk moest er veel geregeld worden vanwege het overlijden van Elbert. Ik wist niet dat er zoveel kantoren hier op het eiland waren.....één grote papier winkel. Gelukkig ging Anne, mijn schoondochter mee op stap, alle documenten die we maar konden bedenken hadden we uit de kast getrokken, maar toch... nou net dat ene papiertje hadden wij niet bij ons. Dan maar weer naar huis, ach een uurtje rijden is toch zo erg niet, maar na ruim 3 weken was alles klaar, gelukkig dat Anne “soms” voet bij stuk hield..... wat was ik blij dat ze met mij mee ging, een echte doorzetter hoor!

En als laatste de Kamer van Koophandel, ja dat was het belangrijkste want er vond een wisseling in het bestuur plaats van de stichting Kinderwerk “De Open Poort”. Gelukkig vond ik twee goede vrienden die ons altijd al in het verleden geholpen hadden. Hans Brand, hij deed altijd al de administratie van “De Open Poort”, en wilde nu graag als penningmeester helpen, en mij met raad en daad bij staan. Mariesola Gipson, zij was al jaren betrokken bij het kinderwerk, kende de kinderen en zij wilden ook graag verder mee werken zij heeft mijn plaats als secretaresse ingenomen. En met algehele goedkeuring mocht ik toe treden als voorzitter. Dus met elkaar zijn we dankbaar dat we op deze manier verder door kunnen gaan met het kinderwerk.

Vakantieplan

Verschillende kinderen, en vooral de tieners waren nieuwsgierig of het Vakantie plan nog door ging. Wij als leiding besloten in ieder geval iets te doen, maar wat en hoe lang. De tijd was kort om voor 3 weken zoals we dat in de voor gaande jaren deden iets goeds in elkaar te flansen. Als eerste begonnen we met de tieners 14 stuks waar de jongens in de meerderheid waren. Het was een gezellige vrolijke groep die er echt zin in had. Om half negen werden wij verwacht bij de douane waar wij met de Ferry boot een toer door de haven maakten wat erg leuk was om vanaf het water de bedrijvigheid op de kade zo mee te maken. Daarna een bezoek aan de werf waar de bootjes uit Venezuela met hun handel o.a. groente, fruit, enz. gecontroleerd werden of het inderdaad alleen fruit e.d. was. Door een douane medewerker werd heel duidelijk uitgelegd wat er vaak gevonden werd! Ook een uitvoerige presentatie over wat de drugshonden doen en waar op de meest bijzondere plekken de drugs verstopt wordt en hoe de honden door hun training de fouten boel op sporen. De tieners stelden veel goede vragen en vroegen wat voor opleiding nodig was om daar te kunnen werken, maak je school af en hier kan je verder een opleiding volgen, was kort en bondig het antwoord. Het was een leerzame ochtend en toch ontspannend. Inmiddels tikte de klok door en moest de inwendige mens gevoed worden, wij mochten ze verwennen met een lekkere Pizza. Om af te koelen gingen we nog een duik nemen, water genoeg en zo konden ze hun energie kwijt. Al met al was het een gezellige dag geworden. De jongelui trokken leuk met elkaar op, en vonden het jammer dat het maar een dag was. Ja dat vond ik ook!



Mini - Vakantie - Feestje

Natuurlijk wilden we nu ook voor de jongere kinderen iets doen, twee dagen voor de jongste groep tot 10 jaar, en twee dagen voor de jongere tieners. We hadden voor de beide groepen het zelfde programma, alleen voor de jongere kinderen iets makkelijker, vooral met de bijbel verhalen, sport en spel en wedstrijden. Want natuurlijk was de sport dag weer een hoogtepunt, vooral het grote blauwe zeil wat nat was gespoten en om het makkelijker te maken!!! in gesmeerd met zeep en daar boven en net gespannen zodat ze op hun buik meters al glijdend en gillend er door heen moesten kruipen, maar vooral de jongens maakten een snoekduik en legden in een keer de lange meters af, wat een schik en dan de stoelen dans, en wie het vlugst een stuk water meloen op kon eten, 's middags handen arbeid, een mooi kruis wat met veel overgave met naald en draad in elkaar geknutseld werd, en niet te vergeten de heerlijke maaltijd die een van de moeders had klaar gemaakt, en door de kinderen de zelf gebakken appel flappen als toetje.... Echt lekker. Ook het zwemmen in de zee was weer een heel avontuur, vooral de opblaas banden en spaghetti buizen waar je zo lekker mee kon slaan waren weer helemaal in. En natuurlijk wat er altijd bij zo'n feestdag hoort..... Patat met frikadel of kroket met veel mayonaise, heerlijk.



Tel je zegeningen...

Ik had die dagen veel hulp van de H.O.W. groep dus ook voor mij was het, ondanks de drukte (in totaal 50 kinderen) een hele fijne en gezegende tijd, geweldig hoe de Heer heeft voorzien in leiding, in financiën in kracht en vooral de mensen die voor deze dagen gebeden hebben. Eigenlijk was alles goed geregeld maar de fietsen waar de kinderen zo graag op rijden hadden platten banden en diverse waren kapot, o jee wat nu? Laten er nu twee jongens v.d. tiener club GRAAG willen komen helpen, plakken en zelfs wielen verwisselen zodat het rijende materieel weer in goede staat is, dank je wel Empsy en Braien. Toen was er nog een probleempje we hadden wel een mooie bus voor 16 personen maar geen chauffeur want daar moet je een groot rijbewijs voor hebben, en ik heb alleen maar een gewoon rijbewijs. Dus vlak voordat we zouden beginnen met het vakantieplan kwam Layo, een kennis van ons, die de kinderen voor ons wilden ophalen en uiteraard weer thuis wilden brengen. Dus de bus kon weer rijden, wat was dat fijn!!!! Zelfs daarvoor kwam er op het laatste nippertje een oplossing, bij God zijn Alle dingen mogelijk.



Huiswerk begeleiding

Ja, er wordt wel eens gezegd "de kogel is door de kerk", dat is hier bij ons het geval. Mariesola wilden eigenlijk een jaar geleden graag met een groepje kinderen huiswerk begeleiding gaan doen. En samen met Elbert hadden zij een projectplan ingediend en afgelopen juli kreeg zij de goedkeuring binnen. Vanaf 1 september is zij hier in het clubgebouwtje begonnen met 6 kinderen die graag geholpen willen worden. Het is fijn dat op deze manier kinderen die het nodig hebben extra aandacht krijgen vier middagen per week, in de volgende nieuws brief zal ze jullie er zelf iets over vertellen.

Zoals jullie hebben kunnen lezen, over al de dingen die hier gebeuren, ben ik toch ontzettend dankbaar voor het afgelopen half jaar. Ondanks het gemis van Elbert, vooral met het schrijven van deze brief, die wij altijd samen klaar maakten. Heb ik toch geprobeerd om jullie deel te maken van het wel en wee van het belangrijke werk onder de kinderen. Er gebeuren dingen in ons leven die we niet begrijpen maar tochwat zeker is in deze onzekere tijd dat er een God is die een ieder van ons op het oog heeft. Ook wil ik vooral Tirza bedanken die mij bemoedigde en opbeurde als ik het o zo moeilijk vond om achter de laptop te zitten en mijn eerste nieuws brief alleen moest schrijven. Geweldig om zo'n dochter te hebben, al zit ze ver weg, die mij met raad en daad geholpen heeft.



Vanaf deze plaats wil ik een ieder bedanken voor uw gebed en/of gave voor het Kinderwerk

De Heer zegent u allen rijkelijk.

hartelijke groeten,
Corri Schouten